

PSALM 6

6



Moet, He - re, my nie straf nie;



wys my nie toornig af nie.



Ge - nees my van die pyn.



Be - werk vir my be - vry - ding,



ver - los my van my ly - ding,



kyk hoe my lig - gaam kwyn.

2.

Gee *uitkoms*, Here, help tog.
Moet ek *meer ly*, hoe lank nog?
Gaan *U my leed aanskou*?
Ek *is verswak*, bewoë
en *dof is my twee oë*.
Red *my*, *U* is getrou.

3 .

Hoe *kan* die mens wat dood is
u *Naam* bely wat groot is?
Wie *prys* U uit die graf?
Help *my*, die neergeslane.
My *bed* is nat van trane;
kom *droog* my oë af.

4.

**Gaan weg, *my* teëstander.
God *het my* lot verander,
Hom *na my* toegekeer.
My *vyand* sal beskaamd staan,
verslae van *my* weggaan.
God *het hom* afgeweë.**